

Rijkdom van de Bijbel

Soms krijg je iets onder ogen waarvan je denkt: 'Wow, dit is prachtig!' Dat was mijn eerste reactie nadat ik mijn oog had laten gaan over het boek *Luisteren naar de taal van de Bijbel*, met als ondertitel *Laat je leiden door de woorden zoals Jezus die leerde*. Neem nu de coverfoto: de uitgestrekte hand van een rabbi en de hand van één van zijn leerlingen die die uitgestrekte hand grijpt. Die hand van de leerling zou zo mijn hand kunnen zijn.

Hopelijk lees je regelmatig in je Bijbel en ik hoop ook dat gesprekken in je kring gaan over de Bijbel of dat je gesprekken voert met een geopende Bijbel. Het is waardevol voor je persoonlijke (geloofs)leven, maar juist doordat we als zussen en broers samen optrekken, geven de lessen uit de Bijbel zoveel meer diepgang aan je leven. De schrijvers van dit boek, Lois Tverberg en Bruce Okkema, nemen ons mee in de rijkdom van het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal van het Oude Testament.

LEVENSSLESSEN

In 61 korte levenslessen ervaar je de levendige beeldspraak van de Bijbel. Het geeft je nieuwe inzichten in de culturele context en leert je op nieuwe manieren kijken naar God en het leven. Doordat ieder hoofdstukje afsluit met een aantal vragen, kun je met elkaar in gesprek gaan. En dat maakt dit boek niet alleen voor persoonlijke studie waardevol, het is een prachtig middel om met je kring in gesprek te gaan.

SJALOM

Als voorbeeld neem ik les 6: Sjalom. Hoe is het met je vrede? Na een tekstgedeelte uit Johannes 14: Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u, wordt verder ingezoomd op het woord sjalom, dat wij met vrede vertalen. Met vrede bedoelen we de afwezigheid van oorlog of als geestelijke rust. In het Hebreeuws heeft het daarnaast een ruimere



betekenis: welzijn, gezondheid, veiligheid, welvaart, heil en volledigheid. In een bestek van anderhalve bladzijde worden we meegenomen in de Bijbelse betekenis van sjalom en het vredesmaal (sjelem) dat Jezus' verzoening centraal stelt: het avondmaal. Daar gaat ook één van de vragen over. Als je in jouw gemeenschap deelneemt aan het avondmaal, kun je dan de maaltijd van vrede vieren als een gemeenschap die in vrede met elkaar leeft?

WAARDEVOL

En zo kun je tijdens een kringbijeenkomst één van de levenslessen met elkaar bespreken of je kiest meerdere levenslessen uit de acht hoofdthema's uit. Ik geloof dat het een bijzondere verdieping kan geven in je kring, tegelijk mag je elkaar bemoedigen en aanmoedigen in het leiden van je leven zoals Jezus ons dat leerde.



KRING EN KERKELIJK JAAR

Samen stil staan. Samen nadenken over de betekenis van het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Kom in de Stille Week als kring samen voor een stuk bezinning of bezoek samen een Vesperviering in de Noorderkerk. Kom op of na Pasen samen om het nieuwe leven te vieren. Een suggestie voor een kring met een aantal kinderen: kijk samen naar het filmpje 'Pasen met de Zandtovenaar'. Ook erg indrukwekkend voor volwassenen, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Deel vervolgens met elkaar welk deel je het meest raakte en waarom. Juist door het samen met de kinderen te doen is dit een mooie manier om Pasen en de gemeenschap die jullie samen vormen aan elkaar te verbinden.

Elly Volkerink – de Vries

E: kringen@cgkzwolle.nl