

‘Bezetting begon al bij Abraham’

Bij alle discussies over gebieden en grenzen erkent een groot deel van onze wereld in ieder geval Israël nog als het historisch legitieme thuisland voor het Joodse volk.

Veel Palestijnse christenen daarentegen zien dit heel anders. Met het begrip ‘bezette gebieden’ wordt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen de Westelijke Jordaanoever bedoeld, de Bijbelse gebieden Judea en Samaria. Maar voor veel Palestijnse christenen is heel Israël bezet gebied. Zij verwerpen namelijk iedere opvatting van een uitverkoren volk. Gods verkiezing van een land en een volk om de wereld tot zegen te zijn is volgens hen gebaseerd op een volstrekt verkeerd begrip van God. Niet alleen vandaag, maar zelfs ook al in de tijd van de Bijbel. Het is volgens hen nooit Gods bedoeling geweest om een Joodse volk te verkiezen tot zijn volk. Zij zien grote delen van het Oude Testament dan ook als bekrompen, nationalistisch en xenofob.

De Palestijnse theoloog en directeur van Sabeel, Naim Ateek, schrijft in zijn boek dat de Thora, net als de rest van het Oude Testament de geschiedenis beschrijft, maar niet een bindende theologie. Christenen die kijken naar het Oude Testament kunnen volgens hem misleid worden ten aanzien van Gods plan. Oftewel: het Oude Testament is een geschiedenisboek over hoe mensen God verkeerd begrepen hebben. Bijbelschrijvers die spreken over terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land noemt hij ‘bekrompen en nationalistisch’, zoals Jozua, Ezra en Nehemia.

Van Ezechiël, die ook profeteert over terugkeer in de verre toekomst, zegt Ateek dat ‘zijn theologie zeer bekrompen kan zijn’. Ook zegt hij dat God niet aan Abraham beloofde dat hij het land Kanaän zou erven, maar de wereld. En die belofte is vervuld in Christus, de ware erfgenaam.

De manier waarop Isaak en Jakob de landbelofte hebben begrepen was een ‘misverstand’ volgens hem. Dat betekent dat volgens Palestijnse christenen elke komst naar het land

door de aartsvaders, en elke terugkeer van hun latere Joodse nageslacht een volstrekt misverstand is, en dus een illegale bezetting van Palestijns land is. Heel Israël is dus bezet gebied. Naim Ateek noemt dit een ‘kwaad’ en zegt hierover: “Eens zal het kwaad van de bezetting ineens storten door de eigen interne corruptie en het onrecht. Onrecht draagt altijd het zaad van de eigen vernietiging in zich.” We zien dus dat Israël het kwaad in zichzelf is, volgens Ateek, dat eens zijn vernietiging zal ondergaan. Palestijnen mogen dan ook nooit hiermee ‘collaboreren’: “Waar nodig dient het te worden weerstaan en verafschuwd.”

Ook in het Kairosdocument, ondertekend door veertien vooraanstaande Palestijnse christenen, wordt gesteld dat er nooit een landbelofte aan Joden geweest is, en dat de Israëlische bezetting een ‘zonde tegen God en de mensheid’ is.

Het is beschamend dat er onder christenen zo wordt gedacht en dat grote delen van de Bijbel zomaar terzijde worden geschoven.

‘Het Oude Testament is een geschiedenisboek over hoe mensen God verkeerd begrepen hebben.’