



DE KERK ZAL HAAR SCHULD MOETEN BELLJDEN JEGENS DE JODEN

72^e jaargang nr. 11
5 juni 2015

Collega Kant van de Vredeskerk heeft een zeer lezenswaardig boek geschreven over het anti-joodse denken in de christelijke kerk. De titel is "Van Eisenach naar Betlehem" en bij de boekhandel is het te koop € 14,95.

In het boek beschrijft hij hoe diep de aversie tegen Joden en Jodenom geworteld is in de geschiedenis van de christelijke kerken in Europa. Het begon al in de eerste eeuw na Christus toen de vroege kerk de Joden verweet dat ze Jezus gekruisigd hadden. Later nam de kerk veel maatregelen tegen de Joden, die vele duizenden het leven hebben gekost.

Kerkvaders als Augustinus en Luther hebben zich uiterst negatief over Joden uitgelaten.

Tijdens het nazi-regime had de Duitse Protestantse Kerk een speciaal theologisch instituut in Eisenach waar anti-Joodse theologische literatuur werd gepubliceerd. Zo meende men dat het Oude Testament een slecht boek is en dus uit de Bijbel verwijderd moest worden. Ook het Nieuwe Testament zou gezuiverd moeten worden van joodse invloeden. Jezus werd niet als Jood gezien, maar als een Ariër en Hij zou juist tegen de Joden gestreden hebben.

Je zou denken dat dit alles is verdwenen, maar niets is minder waar. Dominee Kant beschrijft dat dit denken in onze tijd weer helemaal is teruggekeerd in de theologie van veel Palestijnse christenen. En juist zij zijn vandaag heel populair binnen de kerken. Zo zien zij Jezus als de eerste Palestijn die leed onder bezetting. Ook zij menen dat het Oude Testament grotendeels een racistisch en nationalistisch boek is dat een verkeerd beeld van God weergeeft.

In het boek vergelijkt dominee Kant de opvattingen van meerdere Duitse theologen en Palestijns christelijke theologen en zet de resultaten naast elkaar. Met een schokkende conclusie.

Plaats hier tegenover het wenen van Jezus over Jeruzalem waar Lukas over schrijft (19:41). Heeft de kerk geweend of wisten we precies wat Gods oordeel was om vervolgens hier ook uitvoering aan te geven?

Heeft de kerk erover heen gelezen dat Paulus (Rom. 9:2) spreekt over droefheid en een voortdurende smart? Duidelijk zegt deze apostel dat God Zijn volk niet verstoten heeft (Rom. 11:2).

Als een kind van je tegen God ingaat en daardoor Zijn oordeel over zich haalt, zal de liefde je dan niet des te meer dringen tot gebed en tot ontferming.

In het slot van Romeinen 12 zegt de apostel duidelijk dat het oordeel alleen God toekomt. Onze roeping is het om zelfs onze vijand lief te hebben en het kwade te overwinnen door het goede. Laat staan het volk waarmee we één en dezelfde stam hebben. Ik weet het, ik maak een draai met deze tekst, toch doe ik het: Er is nog heel wat te doen om het kwaad van de Holocaust te overwinnen door het goede.

We mogen dominee Kant heel dankbaar zijn dat hij de liefde en de moed heeft gehad om dit boek te schrijven. Laten we er iets mee doen.

Ds. J. Smit.

Kerkdiensten

Zondag 7 juni 2015

Dorpskerk

10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek.
Na de dienst kunt u koffie drinken in de kerk.

18.30 uur: ds. J. Smit.
(RTV Katwijk).

Ontmoetingskerk

10.00 uur: ds. J. Smit.
Heilige Doop.

18.30 uur: drs. S. Honing,
Huizen.

Collecte aan de uitgang voor:

College van kerkrentmeesters.

Zondag 14 juni 2015

Dorpskerk

10.00 uur: ds. J.W. Korpelshoek.
Vorbereiding Heilig Avondmaal.

15.30 uur: Zangdienst, verzorgd door het Leger des Heils.

18.30 uur: geen dienst.

Ontmoetingskerk

10.00 uur: ds. S.A. van der Veer,
Arnhem.

18.30 uur: ds. A. Christ,
Katwijk aan Zee.

Collecte aan de uitgang voor:

College van kerkrentmeesters.

Donderdag 18 juni 2015

Ontmoetingskerk

19.30 uur: ds. J. Smit – Avondgebed met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal.

Zaterdag 20 juni 2015

Ontmoetingskerk

19.00 uur: ds. J. Smit - Korte Avondmaalsviering voor hen die om gezondheidsredenen de gewone viering niet bij kunnen wonen.