



Feestelijke boekpresentatie in Steenwijk:

- Sprekende geloofshelden in Jugendstil
- Lezing over profetische Joodse kunst
- Rikkert Zuiderveld leest sonnetten
- Elly & Rikkert zingen lied van de bruid
- expositie tekeningen E M Lilien

In september verscheen het boek 'Lilien tekent twaalf geloofshelden'. Auteur Klaas de Jong publiceerde eerder dit jaar 'De struikelstenen van Heidelberg'. Op 25 oktober wordt het nieuwste boek feestelijk gepresenteerd maar wordt er via Joodse kunst ook een link gelegd naar het eerdere boek.

Programma 25 oktober in zaal NGK tegenover gemeentehuis

- 19.30-20.00: Ontvangst met muziek
20.00-20.30: **Bijbelse personen tot leven brengen**
- sprekende helden in Jugendstil
- sonnetten over Abraham en Jeremia door Rikkert Zuiderveld
- Elly en Rikkert zingen Lied van de bruid (de lelie van Saron)
20.30-20.50: **Profetische Joodse kunst**
- Exodus in Jugendstil bij de Zionistische kunstenaar Lilien
- De Holocaust bij Marc Chagall: De witte kruisiging
20.50-21.00 **Eline Bakker zingt**
21.00-21.10: **Overhandiging boek 'Lilien tekent twaalf geloofshelden'**
21.10-22.00: **expositie en signeren boeken**

Over het boek 'Lilien tekent twaalf geloofshelden'

Een dansende Mirjam, een huilende Jeremia, Aäron als hogepriester in het heiligdom en David tegenover Goliath. Het is een bont gezelschap van geloofshelden uit het oude Israël, die in het boek over hun leven vertellen. Bij elke held is een tekening in Jugendstil op A4-formaat.

Ephraïm Moshe Lilien was aan het begin van de vorige eeuw één van de belangrijkste boekillustratoren. Hij illustreerde in Jugendstil een aantal Bijbelboeken. Hij zag het als roeping om het oorspronkelijke in de Bijbel voor zowel Joden als protestanten en katholieken weer te geven.

